



Nieuwsbrief Delftse Hout 2023-05

'Expeditie Slootkant' en de Coöp-plantjesmarkt trokken eind april veel mensen. Beide krijgen een vervolg. Verder zijn we al bezig met de voorbereiding van een oogstfeest in september, met voor iedereen wat wils. Lees gauw door!

Agenda

april-mei	elke vrijdag klussen in de Viersprong (13-16 uur)
20 mei	inleveren bot gereedschap bij Coöp (10-12 uur)
27 mei	2 ^e plantjesmarkt Coöp (10-13 uur)
27 mei	2 ^e opschoonactie slootkanten (9-12 uur)
10 juni	Groei & Bloei Open Tuinendag Wippolder, DH en Kooltuinmolensloot (10-16 uur)
24 juni	3 ^e plantjesmarkt Coöp (10-13 uur)
24 juni	3 ^e opschoonactie slootkanten (9-12 uur)
24 september	groot oogstfeest Delftse Hout op zondag (12-15 uur)

Expeditie Slootkant: vliegende start

Ruim vijftig klussers: van zo'n grote opkomst had het bestuur niet durven dromen bij de aftrap van 'Expeditie Slootkant' op 29 april. Na een demonstratie met de Flymoo-zweefmaaier (hoe krijg je dat ding aan de praat @#%#%) trokken twee groepen gewapend met zagen en spades langs de slootkanten. Opdracht: eerst de grond vrijmaken van losse takken; bramenstruiken en ander gespuis afzagen en de grote berenklaauw en Japanse duizendknoop uitsteken en afvoeren. Pas daarna kon de Flymoo zijn werk doen. Tegen twaalfen leek het alsof er een tornado voorbij was geraasd: de hele slootpartij rond tuingroep 1 is voorlopig schoon. En toen was er voor de harde werkers zelfgemaakte zevenbladsoep van Jeanet. Overheerlijk! Het recept verklapt ze hieronder. Nou maar hopen dat er bij de volgende Expeditie Slootkant op **zaterdag 27 mei** weer zo veel handjes zijn. Kom je ook?

Zevenbladsoep van de slootkant

Ingrediënten: 1 vergiet vol gewassen zevenblad (aangedrukt), 1 rode ui gesnipperd, 1 prei in ringen, olijfolie, 2 tenen knoflook gesnipperd, 3 blokjes groentebouillon, 1 bekertje slagroom, 3 takjes dille of dragon fijngehakt, zout/peper.

Bereiding: verhit de olie, bak de ui even, fruit de prei en knoflook een minuutje mee. Doe het zevenblad erbij met 10 dl water en de bouillonblokjes. Laat met deksel op de pan 10 minuten zacht koken. Pureer de soep met een staafmixer, roer de slagroom met dille of dragon erdoor en laat nog even zacht koken. Voeg peper en zout naar smaak toe.



Coöp-plantjesmarkt los!

Onze eerste plantjesmarkt op 29 april was weer hartstikke leuk. De lange tafels stonden vol met kweekgoed, we hadden heerlijke koek en er werd een hoop uitgewisseld in het zonnetje. Er kwamen zelfs Vijvertuinders langs, die het gehoord hadden via de Coöp-tamtam. Het werkt dus, de uitwisseling van activiteiten tussen onze tuincomplexen!

Jos was helemaal tevreden dat zijn kweekplantjes zo veel aftrek hadden. En de dahliaknollen die Merel in Lisse had gehaald, waren heel snel weg. Er kwamen ook weer spontaan mensen plantjes uit hun tuin delen, dat was éxtra leuk.

De volgende plantjesmarkt is op **zaterdag 27 mei** van 10-13 uur. Dan hebben we weer verse groenteplantjes, zoals aubergine, sla, andijvie, selderijknol, en bloemen, als cosmea, duizendschoon en grote afrikanen. En Kimberly gaat op zoek naar koopjes in de omgeving. Heb je zelf plantjes uit je tuin over, kom langs of geef ze van tevoren af. Wij zijn er heel blij mee. En vooral: kom weer een kijkje nemen op zaterdagochtend 27 mei. Altijd gezellig!
Gemmeke



Groene vraag:

Op de Coöp-tuin staat een dikke rij spinazie. We mochten ervan plukken, maar moest dat nou met of zonder worteltjes? Ik heb ze er helemaal uitgetrokken, maar dat was dus fout...

Jos (tuin 260): 'Als je spinazie hebt gezaaid, kun je daarvan meerdere keren oogsten. Je oogst de blaadjes wanneer ze mals groen zijn en ongeveer 6 tot 8 centimeter groot. Je knipt dan de blaadjes af boven de groeipunt, waar de blaadjes gevormd worden. Laat ook de onderste blaadjes zitten. Dan groeien de plantjes sneller weer uit. Snijd de blaadjes met een mesje of knip ze met een schaar van de plant. Als je de wortels met steeltje en een paar blaadjes laat zitten kun je (afhankelijk van het weer) over twee of drie weken nog een keer van de plant oogsten.'

Viersprong-vogeltjes

De dakramen in de Viersprong brengen licht én onverwacht bezoek van boven. Sandra zag dit roodborstje een veilige landing maken boven op een afgestofte soortgenoot.

Ondertussen wordt er hard doorgeklust op de vrijdagen: de vloer is gelegd, nu is het houtwerk aan de beurt en straks komt er marmoleum in de keuken en hal. Wie tussen 13-16 uur een handje wil helpen, is nog steeds welkom hoor!





Anton van Dongen: penningmeester in 't bos

Járen was Peter de Groot penningmeester én voorzitter van ons complex. Veel te veel werk natuurlijk, maar vind maar eens iemand die de financiën van je wil overnemen. Anton, koud een jaar in bezit van een tuin op ons complex, besloot dat dit zo niet langer kon. Financiën is zo'n beetje zijn werk, dus ja, als het moest kon de kas van ons complex er nog wel bij. Maar erbij hè, want samen met Sandra heeft hij zich gestort op hun 'bostuin', een woeste wildernis, waar je eerst niet zonder kleerscheuren doorheen kwam. Na een jaar sjourren en sjouwen kunnen ze nu een beetje zien wat er zoal groeit, veel bomen, paddenstoelen, met schaduw, water en vooral... rust. 'Geen flauw benul' had hij van tuinieren, gewoon doen. Sandra heeft prachtige takkenwanden gevlochten voor de beestjes, de berenklaauw is onder controle, er zijn paadjes tevoorschijn gekomen. De koning te rijk, voelt Anton zich. En nu 'als Dagobert Duck in de kluis van Levenslust', grap ik. Maar die snapt-ie niet direct;

gierigheid is hem denk ik ook vreemd. Vooral verwonderd over de nieuwe wereld waarin hij is beland op ons tuincomplex. Anton kijkt lekker de kat uit de boom. En hij is onder de indruk van alle kennis die hier leeft. Zo zijn Sandra en hij trouwe bezoekers van zo'n beetje alle workshops die we organiseren. Tijdens de middag 'Groene vogeltuin' leerde hij dat klimop een ideale schuilplaats is voor vogels. Laten ze die nou nét rigoureus uit de bomen in hun tuin gerukt hebben... Maar Anton kan erom lachen gelukkig. En wij zijn heeeel blij met onze nieuwe penningmeester!

Gemmeke

Eigen scharensliep

De scharensliep uit Rotterdam kon niet meer komen, maar... héél dicht bij huis vonden we een geweldig alternatief. Ruud van de Klussenclub wil ons tuingereedschap wel onder handen nemen. En dat doet-ie kundig, kan ik je uit eigen ervaring verzekeren. Met ingang van **20 mei** kun je je botte snoeischaar, spade, schoffel enzovoort (maar geen gekartelde messen), met een label met je naam erop, elke zaterdag tussen 10-12 uur afgeven bij de Coöp. De week erop kun je het geslepen gereedschap dan weer komen ophalen. Het kost €2,50 per stuk en de opbrengst steken we in de restauratie van een nostalgische bloemenkar die de Coöp heeft gewonnen via een loting! Dus zet Ruud lekker aan het werk vanaf de 20^e!

Gemmeke



Kentalis: stagiairs aan de slag

Sinds dinsdag 9 mei hebben we weer jonge stagiairs van Kentalis (instituut voor kinderen, jongeren en volwassenen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend/doof/doofblind zijn). Cody en Bela en hun begeleider Gerrit werden hartelijk ontvangen door Rob en Gerard van de Klussenclub. Ze konden gelijk aan de slag! Chanelle kon er deze keer nog niet bij zijn.



Oogsten en delen: feest!

We hebben nog een hele zomer voor de boeg, maar straks in september is het tijd om te oogsten en uitdijende planten te scheuren en delen. De dahlia's moeten dan de grond uit, de voorjaarsbollen erin. Daar bouwen we een feestje omheen...

Op **zondag 25 september** komt op het plein voor de Viersprong een markt waar iedereen kan staan met een kraampje vol eigengemaakte producten, van jams en chutneys, tot foto's en andere nijverheid. Bij de Coöp kun je terecht voor bollen uit

Lisse en voor (gedeelde) planten. Er komen lekkere hapjes van Jolanda en Kimberly, muziek van accordeonist Ton, excursies van de bioloog en bezoeken aan tuinen van leden die graag iets vertellen over hun liefhebberij, bijvoorbeeld druivenkweek, vijgenteelt, permacultuur, een natuurlijke vijver, vogels...

In de Viersprong gaan de imkers dit jaar weer honing slingeren, en kinderen kunnen buiten aan de slag met het timmeren van vogelhuisjes – Ruud zorgt voor pakketjes hout met instructies. Er zijn ijsjes en wie wil, kan sjoelen en tafelbiljart spelen.

OPROEP

Wil je ook met een kraampje komen staan, vind je het leuk jouw liefhebberij of kunde in je eigen tuin demonstreren (op afgesproken tijdstip voor klein groepje), heb je planten over om te delen en/of heb je een ander leuk idee voor die dag? Laat het dan weten via decoop@atv-levenslust.nl

Gemmeke



Tuin-talk: Vijver vol leven

Op een zaterdagochtend in april fiets ik een rondje in het park en zie op tuin 109 twee mensen al lekker bezig: Kirsten en André. Ze hebben deze tuin al zo'n tien jaar. Het was niet meer dan een grasveld met een simpel pad en een huisje. Gaandeweg hebben ze de moestuin aangelegd en wat fruitbomen en struiken geplant. Én een vijver aangelegd.

André zit daar graag om te kijken wat er allemaal beweegt. Hij heeft ooit zes vissen uitgezet, maar die zijn opgegeten door de reigers. 'Maar als je de natuur z'n gang laat gaan, komt er vanzelf leven in', verzekert hij. Kikkers, insecten, eenden, en er komt steeds meer in. 'Haal maar een visnet over de bodem heen, je weet niet wat je ziet.'

Kirsten zit graag met haar handen in de moestuin. Het ziet er netjes uit en verderop zie ik de bessenstruiken onder een net. 'Anders blijft er van de bessen niets over', lacht ze. Er gaan nu aardappelen de grond in en er staat al sla en uien.



Wat ze zo leuk vinden hier? André: 'We hebben een drukke baan en dan is het fijn een plek te hebben waar je bezig kunt zijn en het proces ziet van zaadje tot groente, en hoe het fruit aan de bomen groeit. Geef Kirsten een snoeischaar en ze gaat helemaal los!' Af en toe bezoeken ze een workshop of cursus. Biologisch tuinieren vinden ze ingewikkeld en zoals het nu gaat, is het prima. 'We hoeven ook niet óveral aan mee te doen.'

Jolanda



Wat vliegt er door mijn tuin? (1)

Het Oranjetipje

De vliegtijd van dit prachtige vlindertje is bijna voorbij, deze duurt ongeveer vanaf begin april tot half mei.

Het Oranjetipje is voor vlinderliefhebbers wat de eerste zwaluw is voor vogelliefhebbers.

Hij vliegt in één generatie en de komende weken zijn de rupsen te vinden op pinksterbloem, look-zonder-look en judaspenning.

De rupsen eten alleen het zaad van deze waardplanten, daarna verpoppen zij in de buurt verstopt onder struiken en bomen.

In de hoop dat er geen bladblazer voorbij komt, wachten zij hun verdere metamorfose af...

Met dit koele, natte voorjaar heb ik het oranjetipje maar een paar keer in de tuin gezien.

Het vrouwtje (zonder oranje vleugeleinden, wel met de groen gemarmerde onderkant van de vleugels) bezocht de pinksterbloem en zat ook een tijdje op de krentenbloesem.

Zij valt niet zo op en wordt meestal aangezien als 'gewoon' witje, ze is iets kleiner en let op die vleugelonderkanten.

Het mannetje patrouilleert met regelmaat en grote onrust.

Voor een vlinder is er veel te doen in zeer korte tijd!

Anna, tuin 262

Groei & Bloei Open Tuinendag op zaterdag 10 juni – ook bij ons!

In de Nationale Tuinweek organiseert Groei & Bloei Delft haar jaarlijkse Open Tuinendag. Dit keer op zaterdag 10 juni, in de wijk Wippolder. Ook **Kooltuinmolensloot** en **Delftse Hout** liggen op de route.



Vind jij het leuk je tuin te laten zien aan liefhebbers uit Delft en omgeving? Meld je dan aan! Het gaat er niet om of je tuin netjes is of bijzonder, maar om wat jij leuk vindt te laten zien en vertellen. Elke tuin heeft een verhaal... De dag is van 10 tot 16 uur. Meer weten: neem dan contact op met Coby Goeijenbier (06 50281200) of Ria Hartveld (06 44652093) van Groei & Bloei, of mail naar opentuinendagdelft@gmail.com Opgeven voor de dag kun je – liefst **vóór 22 mei** – bij Jeanet Kullberg (bestuurslid DH), kulbergjeanet@kpnplanet.nl Groei & Bloei Delft krijgt dan je emailadres en zal je verder informeren.

Jeanet/contactpersoon