

Complex Delftse Hout

Nieuwsbrief

2023-10

Nou, dat was me de afsluiting van september wel. Tijdens het Oogstfeest waren er volop planten en bollen, lekkere happen, eigen gebrouwen bier en wijn. De pannenkoeken vlogen de pan uit en de tegels, nou ja, die waren loeizwaar om te tillen. Dus de hulp van sterke handen was erg welkom. Een terugblik en ondertussen staat er weer van alles op stapel...

Agenda

- 28 oktober** laatste opschoonochtend slootkanten (**9-12 uur**)
- 28 oktober** workshop snoeien van Jos (**14-16 uur**)
- 6 november** afsluiting zomersanitaire, tapkraantjes langs de paden en sproeileiding
- 18 november** versnipperaar



Zonnige oogst

Het **Oogstfeest** op zondag 24 september was meer dan geslaagd. Met zelfgemaakte jam, siroop, breisels, schorten en een warm woord bij Willy. Heerlijke smeersels en tips bij voedingsdeskundige Judith. Ruud zag zijn zelfgemaakte vogelhuisjes de kraam zag vliegen. Ton toverde weemoedige deuntjes uit zijn accordeon. Mieke serveerde koffie en thee met lekkers bij de Viersprong. En de spekpannenkoeken van Jolanda en Ruut vlogen de pan uit. Er was nog veel meer....

Twee containers vol

De **Tegelwipactie** tijdens het Oogstfeest was zo'n groot succes dat de eerste container al gauw bomvol zat

en er later een tweede bij moest komen.

Met drie stoere hulpen van Klimaatmaat en een hoop tuinders die zelf af en aan sjuowden. Met Anneklaar, die de boel regelde en plantenbonnen uitdeelde. En met plantenkraampjes van de **Coöp** en **Buitenweek**, waar je de bonnen gelijk kon 'vergroenen'.

Deel je ideeën

Heb jij al bedacht hoe je de **vrijgekomen ruimte in je tuin** gaat gebruiken, heb je de boel al gevuld? Stuur foto's met een paar regeltje. Wij zijn reuze benieuwd!

Gemmeke





PIC-COLLAGE

Slingershow

De vloer van de Viersprong was zorgvuldig afgedekt met zeil en de buitendeur goed dicht. Want buiten de nieuwsgierige tuinders mochten de bijen er NIET bij zijn op deze 'oogstmiddag'.

Jasper, een van de imkers op ons complex Delftse Hout, demonstreerde namelijk hoe uit de honingraten honing gewonnen wordt. Hij hing ze in een centrifuge en door flink te slingeren droop de honing rijkelijk in een emmer. Na een vrijpostige vraag van een van ons mochten we proeven door een druppel honing op de vinger op te vangen. Heerlijk zuiver spul. Hoe meer bloemen we met z'n allen laten bloeien, des te meer honing verzamelen de bijen. En Jasper, dankjewel voor de slingershow!

Jeanet



Gulle schenkers

Op de oogstmarkt stonden ook drie enthousiaste mannen van het **Delfts Wijn- en Biergilde**. Je mocht proeven van zoete en droge wijnen en tipsy worden van de likeurtjes. Oh ja, ook biertjes, maar die heb ik maar laten staan, het voelde al een beetje wiebelig. En ze geven graag een wijncursus! Benieuwd? Hier presenteren ze zich voor wie niet op het oogstfeest was...

'Al sinds 1983 zijn we als amateur wijn- en biermakers actief bij het Delfts Wijn- en Bier Gilde. Elke **eerste maandag van de maand** komen we samen in het verenigingsgebouw van complex **Kooltuinmolensloot**. We wisselen ervaringen en ideeën uit over het wijn en bier maken, over eventuele problemen en soms zijn er presentaties van uitgenodigde sprekers. Elk jaar kiezen we met de leden een themawijn. Die wordt dan thuis gemaakt en op de gildeavond in **november** worden deze wijnen door de leden gekeurd. En elk jaar is er een officiële gildekeuring! De leden leveren dan hun zelfgemaakte wijnen, bieren en/of likeuren in, die gekwalificeerde keurmeesters dan beoordelen.

Het gilde heeft enige jaren achtereen een **wijncursus** gegeven om de eerste beginselen van het wijn maken bij te brengen. **Bij voldoende belangstelling gaan wij dit weer doen**. Alle benodigde materialen en grondstoffen worden bij het begin van de cursus verstrekt en zijn bij de kostprijs van de cursus inbegrepen.

Ongeveer drie keer per jaar zijn er biermaakdagen. Dan brouwt een aantal gildeleden gezamenlijk een bijzonder biertje. Dit is altijd een gezellige happening en de bieren worden in bijna alle gevallen zeer goed beoordeeld.

Heeft u interesse in het Delfts Wijn en Biergilde, bezoek dan vrijblijvend een gildeavond of kom als introduc e bij een biermaakdag. Stuur een mail naar de voorzitter Henk Spierenburg, info.dwbg@ziggo.nl, dan nemen wij contact met u op.'





Excursies over vogels, druiven en vijgen

Tussen alle bedrijven door waren er op het oogstfeest kleine excursies door het complex van Marco van de Natuurwacht (vogels) en op tuinen (druiven en vijgen). Wat een experts hebben we in eigen huis... En die druiven, hoe krijgt Peter dat voor elkaar??? Dat smaakt naar meer!

De finale: prijzenfestival

Tijdens het Oogstfeest verkochten Corry en Kimberly en kleine Elias maar liefst 340 loten van een euro voor het Grote Prijzenfestival aan het eind van de dag. Kimberly en Jolanda hadden prachtige donaties losgepeuterd bij bedrijven in de omgeving.

Voorzitter Peter mocht de winnende lootjes trekken. Hij maakte er een spannende finale van een geweldige dag van...

Was je er niet bij? Kijk dan op de prijzentafel in de Viersprong of jouw lot in de prijzen is gevallen.

PS: Het geld wordt besteed aan het opknappen van de antieke houten kar van Zaadhandel Vreeken, die de Coöp gaat gebruiken voor de plantenverkoop. Meer daarover lezen jullie in de volgende nieuwsbrief!

Gemmeke



Nog ééntje dit jaar

Ben je op vakantie geweest, te druk met je eigen tuin en voel je je misschien toch ook geroepen door Peters relaas over 'vrijwilligers' in de laatste *Levenslustigheden*? We zijn een vereniging en doen het SAMEN. Dus grijp je kans en doe mee aan de zevende expeditie Slootkant op **zaterdagochtend 28 oktober** van 9-12 uur.

De **reguliere opschooning** op 16 september was trouwens ook heel gezellig. Kijk ze eens zitten aan de tafel na noeste arbeid! De vlammetjes en koude biertjes van Ron smaakten opperbest. En weer met wat nieuwe mensen kennis gemaakt! Dankjewel allemaal.

Gemmeke



(Donker)groen...

De **workshop Tuin vergroenen** op 14 september was 's avonds. Dus gingen we met z'n allen snel naar buiten om tuinen te bekijken voor de duisternis inviel.



Liesbeth had pal achter de Viersprong direct een vraag: hoe houden we de publieke stukjes natuurlijk groen een beetje bij zónder dat 't een wildernis wordt? Hovenier Rozemarijn gaf een gouden **tip**: kijk naar de planten die er spontaan groeien. Die vertellen iets over de samenstelling van de bodem, de vochtigheidsgraad en de lichtinval. Pas daarop aan wat je zelf aanplant. Zo is penningkruid is een bodembedekker die het heel goed doet aan de vochtige slootkant. En vingerhoedskruid is er juist een die gedijt op droge, zanderige bodem. Meer weten: kijk op [Ecopedia.be](https://ecopedia.be) en [Velt.nu](https://velt.nu)



Even later doken we een tuin in met een dik grastapijt, opeen gepakte coniferen en hortensia's. De nieuwe eigenaar vroeg tips om het wat speelser en natuurlijker te maken. Er kwamen steeds meer vragen los, ook van de anderen. Ook in de volgende tuin, juist een wildernis... In het al bijna donker keerden we terug naar de Viersprong, waar Annie een hele serie voorbeelden van 'minder tegels, meer groen' op het scherm toverde. Zie ook [Klimaatmaat.delft](https://klimaatmaat.delft.nl): heel inspirerend. Het grote succes van de Tegelwipactie op het oogstfeest was toch wel het ultieme bewijs daarvan. Dankjewel Rozemarijn en Annie voor deze gave avond!

Gemmeke

Workshop snoeien op 28 oktober

De eerste verzoekjes komen al weer binnen. Of Jos van de Coöp dit jaar weer een workshop snoeien geeft? Ik begrijp het best: je leert veel enne... eerlijk gezegd is een opfriscursus ook geen overbodige luxe. Want snoeien, da's toch wel eng. Je bent al gauw bang dat je het verkeerd doet.

Jos vertelt in de Viersprong eerst de basics en dan gaan we weer een 'proeftuin' in. Tip van Jos: je kunt **beter te veel takken wegnippen** dan te weinig. Het komt uiteindelijk altijd goed. Dat geldt óók voor de laurierboom van **Petri in Frankrijk** (B&B Vol Liefde).



Meld je snel aan via decoop@atv-levenslust.nl, want er passen maar zo'n 15-20 mensen in één tuin!

Tuin-talk: een nieuwe start op tuin 8

Weten jullie nog dat de Hoogdammetjes van tuin 8 na ruim vijftig jaar afscheid namen van hun geliefde tuin 8? Ze stonden in deze nieuwsbrief én in *Levenslustigheden*, met zulke mooie herinneringen...

Heel toevallig fietste ik er pas langs, in het uiterste hoekje van tuingroep 1. En kijk: er was iemand druk in de weer met grote tegels. Het tuinhek stond vers in de verf en verder lag er nog een bijna maagdelijke tuin. Ik kon het niet laten om even een praatje te maken met Peter, de nieuwe, dankbare bezitter. Zelf op de foto hoefde hij niet, maar een plaatje van zijn paradijs-in-wording: geen bezwaar. Hartstikke welkom op ons complex Peter. En wat zullen Ben en Riek blij zijn dat hun tuin opnieuw tot leven komt en het potkacheltje weer gaat snorren!

Gemmeke



Hakselaar in actie op 18 november

Op **zaterdag 18 november** komt de hakselaar weer in alle vroegte. Je kunt je snoeihout de dag ervóór, op **vrijdag 17 november** kwijt op het Theo, nee, Cor Komenplein (voor de Viersprong). Leg het hout aan de overzijde van de kantine, waar het naambordje van het plein hangt en NIET aan de zijkant. Als de hakselaar z'n werk gedaan heeft, kan iedereen weer volop houtsnippers komen scheppen. Vorige keer waren er een paar grootafnemers – laat ook wat over voor je medetuinder!

Gemmeke

Groene vraag: planten delen

Het groeiseizoen loopt nu echt af, dus het is nu vooruit kijken naar volgend jaar. Wat wil je veranderen in de tuin? Welke planten worden te groot of moeten worden verplaatst of verwijderd? En hoe doe je dat dan?

Jos (tuin 260): 'Nu de dagen korter worden en er vaker wat regen valt, is het een prima tijd om planten te scheuren of te verplanten. Wanneer je zo bezig ben in de border, zie je vaak ook nieuwe plantjes die uitgezaaid zijn. Ook die kun je nu gemakkelijk verplaatsen of oppotten, zodat ze goed kunnen uitgroeien. Komende weken zullen de bladeren gaan vallen, dan kunnen ook struikjes goed verplant worden. Wanneer je voor sommige planten of struiken geen plaats hebt in jouw tuin, kunnen wij er via de Coöp weer iemand blij mee maken. Wanneer je ze voor het hek van de Coöp zet, geven we ze een plekje tot het komend voorjaar.

Vergeet niet om de dahlia's uit de grond te halen. Snoei ze op 15 cm af, haal ze uit de grond met een spitvork en laat ze een paar dagen drogen. Dan vorstvrij bewaren.

Het is nu ook de tijd om de knoflook te poten. Maak de grond goed los en vul de grond aan met mest compost of tuinaarde. Neem de grootste knoflooktenen uit een bol en druk die in de grond, zodat de bovenkant net onder de grond zit. Als je nu plant, heb je volgend jaar eind mei de grootste knollen.'





Wat vliegt er door mijn tuin? (5)

De akkerhommel

De 29 hommelse soorten in Nederland vallen onder de 'wilde bijen'.

De akkerhommel is een zachtaardige hommel, die niet snel steekt. En ondanks de verwarrende naam een algemene tuins soort. Het is zelfs een van onze algemeenste hommelse soorten. Door de zeer lange tong kun je ze op alle mogelijke bloemen terugvinden.

Ergens in de herfst worden in het nest koninginnen geboren. Die vliegen uit en zoeken meestal ergens in de grond een plekje om te overwinteren. Alle andere akkerhommels gaan dood. Aan het eind van de winter zijn het dus altijd koninginnen die je weer als eerste uit de grond, of soms uit een nest in een holle boom, ziet kruipen.

En wat kun je ze dan helpen met de eerste vroegbloeiers, zoals krokussen!

De akkerhommel op de foto (deze week nog gezien) geniet van de laatbloeiende blauwe winde.

Anna, tuin 262

Heb je een idee/stukje voor de nieuwsbrief? Laat het weten via: decoop@atv-levenslust.nl