

Nieuwsbrief

2023-11

November komt met storm en nóg meer regen. Snoeien, bladeren van het gazon, dahlia's uit de grond en slootkanten opschonen, het werk gaat gewoon door. De hakselaar komt eraan en we gaan weer biologische mest bestellen. Dus lees snel door.

Agenda

- 6 november** afsluiting zomersanitair, tapkraantjes langs de paden en sproeileiding
- 18 november** versnipperaar, takken inleveren op de dag ervoor, **17 november**
- 20 november** deadline biologische mest bestellen, afhalen op **2 december**
- 25 november** extra editie Slootkant-expeditie (9-12 uur)

Workshop snoeien: zo veel om te onthouden...

Het was weer volle bak bij de workshop op 28 oktober, want de bomen verliezen hun bladeren en het is tijd om ze in te nemen. Jos had deze keer in de Viersprong geen beamer nodig om te vertellen over het snoeien van fruitbomen en speciaal de vijg. Hij deed zijn verhaal aan de hand van een aantal takken. Een van de deelnemers stuurde me een foto van haar aantekeningen: dat zegt toch genoeg. Dank weer Jos voor alle nuttige tips over fruitbomen. Enne... hoe zit het met struiken? Zie de groene vraag hieronder!

Gemmeke



Groene vraag: nog meer snoeiwerk?

Op **vrijdag 17 november** kun je je snoeiafval weer inleveren op de parkeerplaats. Het is dus nu een goed moment om het nodige snoeiwerk uit te voeren. Over de bomen heeft Jos al veel verteld, maar hoe zit het met struiken?

Jos (tuin 260): 'Struiken die helemaal in vorm zijn gesnoeid, zoals een heg of bolvorm, heb je in de zomer al gesnoeid. Wordt een struik te groot, dan kun je die nu snoeien. Struiken moeten vaak uitgedund worden. Je kiest dan enkele minder mooie of oude takken uit, die je dan laag onderin weg knipt. Vervolgens kort je met de snoeischaar takken in die je te lang vindt. Als op die hoogte een zijtakje zit, laat je die zijtak net zitten. Laat bij de wat kortere takken de koppen zitten. Zo blijft de struik er natuurlijk uit zien.'





Reminder: hakselaar komt op 18 november

Even de praktische kant: deponeer je snoeihout de dag vóórdát de hakselaar komt, dus op **vrijdag 17 november**, op het Cor Komenplein (parkeerplaats voor de Viersprong). Leg het hout aan de overzijde van de kantine, waar het naambordje van het plein hangt en NIET aan de zijkanten. Als de hakselaar zaterdag in de vroege z'n werk gedaan heeft, kan iedereen weer houtsnippers komen scheppen. Laat ook wat over voor je medetuinders!

Gemmeke

Laatste stukje sloot: 25 november

Zaterdag 28 oktober was er regen voorspeld: aiiiiii, zouden er wel genoeg mensen komen om de laatste slootkanten onder handen te nemen? Nou, de regen bleef weg en de Viersprong zat goed vol. We konden met drie ploegen aan de slag en wowww, er zijn weer hele stukken schoongeveegd met de Flemo, bosmaaier en ouderwetse schoppen en scharen. Weg met die bramen, Japanse duizendknoop en overhangend groen in het water. Er werd zelfs een stuk sloot uitgediept met rieken. We zijn er *bijna*, dus opperden een paar deelnemers er nog één extra keer tegenaan te gaan. Dat gaat gebeuren op **zaterdagochtend 25 november** van 9-12 uur. Ben je erbij? Ik kan je verzekeren: het is hartstikke gezellig en hoe meer mensen....

Hoe nu verder?

De schoonmaakexpeditie langs de sloten is nu bijna afgerond, maar hoe zit dat komend jaar? Want duizendknoop, bramen en brandnetels wortelen diep.

Deels zijn ze wel met spades uitgestoken, maar het is nu wel bijhouden geblazen. Dus er komt een vervolg?

'Ja,' beaamt onze voorzitter Peter, 'vanaf maart 2024 gaat het schoonmaken weer beginnen.' Hij is enorm opgelucht dat drie coördinatoren bereid zijn om die kar te gaan trekken. Dat ontlast Peter en natuurlijk Corrie van het bestuur. Die waren er afgelopen jaar steeds bij. En ze hebben het al zo druk met ons complex...

'Na zo'n zaterdag met een groep enthousiaste werkers ben ik zó blij', vertelt hij. 'We hebben best veel mensen die verenigingswerk doen. Als je alle hulptroepen bij elkaar optelt, zoals de Klussenclub, de mensen van de kantine, de schoonmaaksters (toilet en kantine), de mensen van de Coöp, de tuinbeoordelaars, de leden van het schoon-en-vuil-waterteam, het groepje Natuurlijk tuinieren, en het bestuur, kom je al aan ruim 70 mensen. Tel je ook degenen mee die telkens meedoen met het schoonmaken van de slootkanten, dan zit je al op ruim 90 mensen die hun steentje bijdragen. Natuurlijk kan het beter. We hebben immers 278 tuinen. Toch ben ik hartstikke blij met degenen die de vereniging nu al overeind houden. Samen maken we er iets moois van!'

Gemmeke





Viersprong steeds leuker

Even een berichtje uit de kantine. We vorderen gestaag met het schilderwerk. De kozijnen zijn bijna klaar. De tafels ook. We gaan nu verder met wat opleukdingen, zoals een paar behangstroken tegen de wand. Het oude gereedschap krijgt weer een plek aan de wanden. We hebben er lol in. Ik zou zeggen, kom eens kijken hoe het eruit ziet.

Mieke

Biologische mest in aantocht: nu bestellen

Vanwege de grote belangstelling vorig jaar gaan we weer biologische mest bestellen. Het kost dit jaar

3 euro per kruitwagen. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Heb je belangstelling, stuur dan uiterlijk **20 november** een mail naar decoop@atv-levenslust.nl en vermeld je naam en hoeveel kruitwagens mest je wilt afnemen. Op **2 december** kun je de mest dan tegen contante betaling ophalen op de parkeerplein voor de Viersprong.

Lau en Gemmeke



Zaden drogen voor onze gezamenlijke bieb

Kijk eens op de foto links hoe de zaden in de grote afrikanen op de tuin al ontkiemen. Nooit eerder gezien! Het is dan ook hartstikke nat. Gisteren was het met laarzen waden door het water...

Hopelijk lukt het om nog wat zaden te redden uit de planten die zijn blijven staan. Er ligt al een voorraadje te drogen voor de Coöp. Ook de andere Coöp'ers doen mee. Dus... binnenkort gaan we de zadenbieb bij het sanitaire blok weer vullen.

Oproep: Hebben jullie ook zaden die je wilt delen? Breng ze dan in: doe kleine porties in een envelopje (bijvoorbeeld in een leeg eenpersoons-theezak-envelopje). Plak het gevulde zakje af met tape en noteer de naam van de plant en oogstjaar. Je kunt de envelopjes allemaal kwijt in de bakjes in de Coöp-zadenbieb

bij het sanitaire blok. Hopelijk vult die zich gauw!

Gemmeke



Tuin-talk: twee verhalen in één

Bij het sloten opschonen vertelde Henny dat ze haar tuin net vóór corona had bemachtigd. Ze ervoer het als 'een nalatenschap' waar ze heel voorzichtig mee omging. Dat vond ik zo'n mooi gegeven dat ik doorvroeg. En toen haalde ze achterbuurman Theo erbij, na verrichte arbeid aan de slootkanten. Want ze hadden *samen* een verhaal.

De avond van de tuinuitgifte in februari 2020, net vóór corona, trok weinig mensen. Henny's partner Frans, die zich wél meldde, viel in de prijzen en koos voor tuin 152. Maar toen bleek Theo daar ook voor te gaan, en ja, zijn inschrijving was echt veel ouder. Dus schoven Frans en Henny door naar de tuin erachter. Ze werden heel goeie burens gelukkig!

Henny ontvangt ons maandagmiddag op nummer **163** in haar tuinhuisje, piekfijn onderhouden en heel licht. Marjolein en Dave, de vorige eigenaars, creëerden hier in dertig jaar een besloten paradijs, met kleurrijke borders, vijvers en allerlei intieme hoekjes. Een doorgangetje leidt naar het moestuindeel, dat bijna vloeiend doorloopt in het volgende perceel. Dave had aan buurman Wil namelijk een ideaal tuinmaatje. Samen schoffelen en tips uitwisselen, ze hadden elkaar helemaal gevonden. Maar Dave overleed en de tuin ging van de hand. Henny herinnert zich haar start op het complex nog, midden in de lockdown, heel raar, met veel onzekerheid en afstand houden. Ze had net als Dave veel aan buurman Wil. 'Ik was erg blij hem te kunnen vragen hoe Dave het aanpakte, bijvoorbeeld de druiven in de kas. Ik schreef alles op wat Wil me uitlegde.' Maar ook deze buurman overleed. Het eind van een mooi tijdperk. In het kweekkasje hangen als stille getuige nog volle trossen druiven aan keurig opgebonden ranken, jarenlang perfect gesnoeid door Dave. Nu snap ik Henny's opmerking over die nalatenschap...



Bij **Theo** op tuin 152 is het heel anders gegaan. De boerenkolen (ook rode!) en cavolo nero staan er prachtig bij. Hoe doet-ie dat toch: bij Henny, hemelsbreed 5 meter verderop, zijn ze namelijk helemaal weggevreten... Nou, Theo had een plan toen hij deze verwilde tuin overnam. Het oude huisje ging plat en er kwam een eco-huisje voor in de plaats, met een sedumdak en een dakrand vol vleermuisgaten. De hoge den en wilgen die alle licht wegnamen en schimmel veroorzaakten, mochten weg en Theo vroeg zijn vrouw Aleida en dochter een tuinontwerp te maken. Belangrijke wensen: een boomgaardje met pruimen, ronde borders, een open beukenhaag erlangs en vakken om te experimenteren met allerlei biotopen. Zo is er nu een vak voor de bollen, een Tiny Forest voor hun dochter, een vak met duinzand (nu vooral speelplek voor de kleinkinderen) en een enorme kas die deels voor de kweek is en deels als winterserra dient. Theo experimenteert volop met compost, heeft daarvoor bakken, maar ook alvast een deel in hopen op de moestuin gelegd. Aleida heeft de tuin ernaast afgescheiden door een lage, kleurrijke haag van

kornoelje, sneeuwbes en meidoorn. Zo is een mooi uitzicht gecreëerd en een doorgangetje natuurlijk... Bij het weggaan duwt Theo me nog een paar blaadjes onder de neus, ruik eens? Ik denk aan rubber, maar nee.... Hij vertelt dat hij de kleintjes weleens op neuzenexpeditie neemt langs de ooievaarsbek, prei en deze pindaplant. Moeten ze raden wat er staat. Wat een tuinopa!

Gemmeke

Wat vliegt er door mijn tuin? (6)

Wantsen

Wantsen heten ook wel snavelinsecten. Ze hebben een zuigorgaan (een soort rietje), dat wel lijkt op een snavel. De meeste kunnen ook redelijk vliegen. De groene heet stinkwants, omdat hij een weeïge stinkend goedje afscheidt bij gevaar – sommige andere doen dat ook. Pak hem niet zomaar op, hij kan steken en dat schijnt zeer pijnlijk te zijn (maar niet giftig zoals bij bijen en wespen).



Je hebt ze in allerlei soorten. Ze voeden zich op heel uiteenlopende manieren. Er zijn er die leven van schimmels, sappen van zaden of van planten. Ook zijn er vruchteneters. Je hoort vaak dat de soorten die plantensappen zuigen, schadelijk zijn. Ik heb zeer veel wantsen van die soorten in mijn tuin maar er nooit schade van gezien. Andere snaveldraggers als bladluizen geven wél schade. Maar die luizen zitten massaal op één plek en kiezen de jonge toppen. De wantsen zitten juist verspreid over de plant.

Anna, tuin 262

Alle bladeren verzamelen... bij de Coöp

Met deze stormachtige weken is het harken geblazen. Laat het blad in de borders liggen als bescherm laag tegen de kou. Maar al het blad op je gazon en de paden langs en in je tuin moet wel weg. Heb je zelf geen compostbak, breng het bladafval dan naar de Coöp. We maken deze week een tijdelijke korf links naast het hek, waar je de bladeren in kunt doen. Liesbeth van 'Groen tuinieren' gaat er dan bladaarde van maken.

Gemmeke



Heb je een idee/stukje voor de nieuwsbrief? Laat het weten via: decoop@atv-levenslust.nl