

Complex Delftse Hout

Nieuwsbrief

2024-01

De agenda stroomt vol met leuke activiteiten. En ook al is het winter, je kunt al veel voorbereidingen treffen. Zoals een workshop of cursus volgen van medetuiners!

Agenda

- 3 februari** Workshop **Gezonde grond** door Jos in de Viersprong (14-16 uur)
4 februari **Why not!** Gluren bij de Buren op de Viersprong (12.45 – 14.15 – 15.45 uur)
24 februari Start cursus **Moestuiniëren** door Corrien van Ruijven (14-16 uur)
30 maart **Hakselaar** komt, vanaf vrijdag 29 maart je snoeihout brengen
4 april **Ledenvergadering** complex Delftse Hout (meer nieuws volgt)

Hapje uit het oude jaar...

Gijs trakteerde eind december op oudhollandse wafels in de Viersprong. Het recept is nog van zijn oma en je hebt er zo'n speciaal ijzer voor nodig. In Limburg eten ze de wafels met oudjaar, maar er zijn ook mensen die ze bakken rond Maria Lichtmis, begin februari, als de dagen weer gaan lengen. Dus alle wafelbakkers: bakken maar!

Voor het beslag: 30 gr boter, 150 gr bloem, 1 tl bakpoeder, 2 tl suiker, ½ tl kaneel, 240 ml melk, 1 ei, flinke snuf zout

Verder: boter om in te vetten, poedersuiker om te bestrooien

Bereiding: Smelt de boter zachtjes en laat even afkoelen. Meng bloem, bakpoeder, suiker, kaneel en zout in een kom. Meng de gesmolten boter, melk en het ei in een andere kom tot een glad mengsel. Doe het droge bloemmengsel er beetje bij beetje bij en klop steeds goed door met een garde tot een beslag zonder klontjes. Verwarm het wafelijzer en vet in met wat boter. Doe een opscheplepel van het beslag in het ijzer, sluit het en bak de wafel in ongeveer 3 minuten goudbruin. Leg de wafel op een rooster en herhaal met de rest van het beslag.



... en een toast op 2024

Op 6 januari toastten voorzitter Peter en secretaris Corrie op het nieuwe jaar – voor Corrie de laatste keer... De tuinleden druppelden vanaf 12 uur binnen en werden getrakteerd op lekkere hapjes. Het was stiller dan vorig jaar: zouden veel mensen de aankondiging in *Levenslustigheden* vanwege de kerstdrukte gemist hebben? Of moet het tijdstip wat compacter? Gezellig was het in ieder geval wel. Zo werden er alweer nieuwe plannen gesmeed voor activiteiten en raakte ik met een paar tuinders aan de praat over de 'weestuinen' op ons complex. Verwaarloosde tuinen waar bijna nooit iemand komt, terwijl er zo'n lange wachtlijst is. Wie hier een oplossing voor weet, mag het zeggen.



Ondertussen werd Jos 'van de Coöp' aan zijn tafeltje bestookt met vragen over het snoeien van druiven (bij vorst beter niet), bloembollen die lijken te verzuipen in de natte tuin (zie de Groene vraag) en het gereedmaken van de moestuinbedden voor het nieuwe seizoen.

Meer weten? Lees dan gauw verder!

Gemmeke



Workshop Gezonde grond: 3 februari

In de vorige nieuwsbrief vertelde Jos al over de slecht waterdoorlatende klei op ons complex. Hij adviseerde de dichte klei zo veel mogelijk te mengen met zwarte grond, zand en compost voor natte én droge tijden. Op **zaterdag 3 februari** geeft Jos weer een workshop in de Viersprong. Hij legt dan uit hoe je stap voor stap toewerkt naar gezonde grond in je tuin. De workshop is **van 14 tot 16 uur**. Deelname kost €2,50. Daarvoor krijg je een drankje van de Viersprong en iets zelfgebakken lekkers! Het is kort dag, dus geef je snel op via decoop@atv-levenslust.nl

Why not... op 4 februari

Ja, waarom niet? ... in onze kantine! Voor het eerst gaat de Viersprong open voor **Gluren bij de Buren**, een leuk landelijk muziekevenement – en in Delft dus! Met een speciaal optreden:



'Sommige bands hebben een blazerssectie. Maar wij hebben sexy blazers en... meerstemmige zang.' **Why Not!** is een gave vrouwenband die popcovers speelt vanaf jaren 1960 tot heden. En het allerleukste is: onze eigen Mieke (ja, van de Viersprong) zit achter de toetsen! Ze spelen **zondag 4 februari** driemaal: om **12.45**, **14.15** en **15.45 uur**. Komt dat zien en horen!!!

Cursus Moestuinieren: 24 februari

Vorig jaar gaf Corrien van Ruijven – die zelf tuiniert op complex Biesland – daar een cursus over moestuinieren. Er deden vijftien mensen mee, bijna allemaal van buiten de vereniging. Maar er zijn vast ook tuinleden binnen Levenslust die hier oren naar hebben. Dus er komt nóg een cursus op de Viersprong, acht bijeenkomsten, **'s zaterdags van 14-16 uur**. Da's een hele hijs Corrien, wat ga je allemaal behandelen? 'Nou, veel aspecten van het moestuinieren. We gaan het hebben over de bodem, het maken van een teeltplan, water geven, opkweek van planten, gewasverzorging, ziektes en plagen enzovoort. Ik gebruik een PowerPoint en laat filmpjes zien, maar we zullen ook weleens naar buiten gaan. En natuurlijk is er alle ruimte



om vragen te stellen en zelf dingen in te brengen, zoals uitruil van zaden. Omdat de cursus start vóór het tuinseizoen begint, kun je het geleerde meteen toepassen in je eigen tuin.'

Twee tuinleden die vorig jaar meededen, zijn nog steeds enthousiast. Svetlana (DH, zij tipte ons) schrijft: 'Zeer praktisch gerichte cursus. Alle facetten van het tuinieren komen aan de orde!' Helena (Biesland): 'Op een interactieve manier worden heel veel onderwerpen behandeld, van zaden tot gereedschap, bewerking van de grond, alle soorten groenten, fruit, snoeien. Ook veel uitwisseling tussen cursisten en een bezoek aan elkaars moestuinen. Veel geleerd en inspiratie opgedaan.'

De cursus start op **zaterdag 24 februari** in de Viersprong. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar decoop@atv-levenslust.nl

'Is dat niets voor u?'

In het winternummer van *Levenslustigheden* vulde Corries een kolom over haar 'historie' als secretaris van ons complexbestuur. Het is óók een soort afscheidsbrief. Want na zestien jaar zwaait ze af. Al die tijd was ze nauw betrokken bij het reilen en zeilen van DH. Eerst nog onwennig, 'ik kan dit niet', maar al gauw een drijvende kracht in het bestuur.

Veel veranderd... Er is in 'haar tijd' heel wat veranderd. 'Het is professioneler geworden', vindt ze. Toen ze aantrad in 2008 vergaderde het bestuur wel, maar nauwelijks in de winter, want... dan zat de voorzitter in Spanje. Er zijn vele projecten uitgevoerd (waaronder verharde paden, drainage, slotenschoonmaak) en in de loop der tijd kwamen er allerlei commissies bij. Het bestuur staat er steeds minder alleen voor. Dat was in het verleden weleens anders. Vooral de coronatijd was heftig voor het (zwaar onderbezette) bestuur. Je leest erover in het interview met Corrie in het lentenummer van *Levenslustigheden*.

Wervingswerk... Veel tuinders op ons complex kennen Corrie vooral van haar oproepen om mee te helpen in de vereniging. Dat onvermoeibare wervingswerk begon ooit toen er een nieuwe penningmeester moest komen. Corrie stapte gewoon op mensen af, 'is dat niets voor u?'. Ze heeft het al jong geleerd. Haar ouders hadden een handel in 'comestibles' (fijne kruidenierswaren) en als oudste dochter werd ze eropuit gestuurd om met de fiets spullen te halen. 'En als het niet goed was, kon ik terug en moest mijn woordje doen bij de leverancier.' Net zo kordaat ging Corrie op zoek naar handjes voor het verenigingswerk op Delftse Hout. Ze deed het vol overtuiging. Want 'vrijwilligerswerk' verplicht stellen, vindt ze helemaal niks. 'Dan gaan mensen het afkopen, terwijl het erom gaat dat je



iets bijdraagt aan de vereniging.' 'Er zijn zo veel klusjes waarmee je de vereniging kunt helpen', zegt ze ook nu weer, vol overtuiging.

Boel geleerd... Corrie heeft lang gewacht met afzwaaien, want ja, de opvolging, en de vereniging gaat haar heel erg aan het hart. Terugkijkend heeft ze ook heel veel geleerd. 'Nooit gedacht dat ik nog eens mijn woordje zou doen voor een groter publiek, in overleggen en bij de ledenvergadering', zegt Corrie. 'Je staat midden in de vereniging, leert veel mensen kennen. En mensenkennis, ja die doe je ook op.'

De opvolging... Ze was eerst nog bang dat ze geen opvolger zou kunnen vinden, maar Jeanet, die nu 'algemene zaken' in het bestuur doet, gaat de komende maanden meedraaien met Corrie. Misschien komt er dan in april een andere vacature in het bestuur – of er meldt zich nóg een gegadigde voor de secretarisfunctie. Het is allemaal mogelijk en vooral fijn als het bestuur vol op sterkte is. De nieuwe secretaris – wie dat in april ook officieel wordt – legt vast weer andere accenten. Daar is ook alle ruimte voor. Corrie kan heel verdiend en met een gerust hart afscheid nemen straks!

Gemmeke

Groene vraag: voorjaarsbollen verdronken?

De laatste maanden is er heel veel regen gevallen. Gaan de voorjaarsbollen en -knolletjes in de grond dan niet rotten? Als ze winterhard zijn, valt dat volgens Jos wel mee.

Jos: 'Voorjaarsbolletjes en -knolletjes die er al jaren staan, zijn winterhard en zullen niet snel verrotten. De grond is tot 10 cm diep vaak wat droger en bevat dan dus nog zuurstof. Maar als de tuin langer dan een week blank staat, wordt het moeilijker. Goed is extreme nattigheid nooit, maar meestal valt de opkomst toch mee.

Bollen die je pas twee maanden geleden in de grond gestopt hebt, hebben nog weinig wortels en de aangevulde grond eromheen is nog los. De bodem is dan ook helemaal verzadigd met water en de bollen kunnen in dit geval heel snel verrotten. Daar kun je nu helaas weinig meer aan doen.'



Wat vliegt daar? (9)

Maar liefst tachtig soorten vogels slapen 's winters bij elkaar

In deze tijd zie je spreeuwen, kauwen en kraaien in de schemer voorverzamelen.

In de herfst, tijdens de vogeltrek, komen veel spreeuwen vanuit noordelijke landen hierheen om te overwinteren. Aan het eind van de dag geven ze hun wervelende luchtshow voordat ze neerstrijken op hun slaapplekken in het riet.

Maar ook de kauwen en de kraaien verzamelen zich vlak voor donker in hoge bomen, waarna ze ineens massaal opvliegen naar de vaste plek waar ze uiteindelijk gaan slapen. Voordat ze vertrekken, is het zeker een half uur een gekakel van jewelste. Niet iedereen is daar blij mee, maar het is een geweldig schouwspel.



Vogels troepen samen om zich te behoeden voor nachtelijke gevaren zoals uilen, katten en marters. Genietend van de zekerheid dat een van de vele duizenden ogen die sluipende boommarter of jagende havik wel opmerkt. Eén alarmkreet en de hele bende gaat de lucht in. Een havik slaagt er niet in zich in die fladderende massa op één vogel te concentreren.

De beste tijd om ze te zien is in de avondschemer. In de loop van de winter komen er steeds meer en in de loop van maart neemt het aantal slapers weer af.

Deze foto's zijn afgelopen week gemaakt in de polder van Biesland, vlak bij onze tuinen.

De kauwen en kraaien waren bij de vogelplas tijdens ondergaande zon en de spreeuwen bij de Vrederustlaan. Een medetuinder heeft al een havik gesignaleerd!

Anna, DH 262



Heb je ook een idee/stukje voor de nieuwsbrief? Laat het weten via: decoop@atv-levenslust.nl